

ΚΑΛΗ
ΧΡΟΝΙΑ!



Apkias

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν.ΛΑΚΩΝΙΑΣ



Διοικητήριο, 1^{ος} όροφος, Σπάρτη Λακωνίας,
τηλ. 27313 63471

e-mail: mail@ssn.lak.sch.gr

Υπεύθυνη: Μπορέτου Σταυρούλα, φιλόλογος

Απευθύνεται

Σε όλους τους:

- Εκπαιδευτικούς
- Γονείς
- Μαθητές

των σχολικών μονάδων των
Διευθύνσεων Δ/θμιας και Α/θμιας
Εκπαίδευσης

**Ο Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων
(Σ.Σ.Ν.)**

είναι

**Θεσμός – Υπηρεσία
Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης
της Εκπαίδευσης**

Το έργο του
Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων
Νομού Λακωνίας

Στηρίζει το μαθητή /τρια, την οικογένεια & το σχολείο με:

- υποστηρικτική συμβουλευτική βραχείας διάρκειας για γονείς και μαθητές στο Διοικητήριο
- υποστηρικτική συμβουλευτική για γονείς και μαθητές στα σχολεία
- βιωματικές παρεμβάσεις σε σχολικά τμήματα
- διαλέξεις σε σχολεία για μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς
- Παρακολούθηση και υποστήριξη των προγραμμάτων Αγωγής Υγείας των σχολικών μονάδων σε συνεργασία με τους Υπευθύνους Σχολικών Δραστηριοτήτων

- Σχολές γονέων
- εμπύχωση και συντονισμό βιωματικών ομάδων
- συμβουλευτική σε παιδαγωγικές συνεδριάσεις συλλόγου διδασκόντων
- επιμορφωτικά σεμινάρια για εκπαιδευτικούς
- διοργάνωση ανοιχτών εκδηλώσεων για την κοινότητα
- συνεργασία με Συλλόγους Γονέων & Κηδεμόνων
- παραπομπή σε αρκετές περιπτώσεις γονέων και μαθητών σε κατάλληλους δημόσιους φορείς όταν χρήζουν εξειδικευμένης ή μακροχρόνιας υποστήριξης

Ενδεικτικοί τοπικοί φορείς παραπομπής μαθητών- γονέων:

- Σε Κέντρα Πρόληψης του ΟΚΑΝΑ, δηλ. στο «Δίαυλο» για την περιοχή μας
- Στην Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Λακωνίας
- Στο ΚΕΔΔΥ Λακωνίας
- Στις Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δήμων

Βέβαια, ας μην ξεχνάμε ότι:

Για να παραμένει ανοιχτός ο δίαυλος της επικοινωνίας με τις εσωτερικές μας ανάγκες, για να μπορούμε να ακούμε τη φωνή της καρδιάς καθαρά, χρειαζόμαστε συχνά συμβουλευτική στήριξη.

Μικροί – μεγάλοι.

Για να παραμείνουμε όρθιοι. Και υγιείς.

Διότι έλλειψη υγείας δε σημαίνει μόνο «πονάει το χέρι μου», αλλά «πιέζεται η ψυχή μου».



Η Ζωή είναι:

ΟΜΟΡΦΙΑ - Θαύμασέ την

ΕΥΚΑΙΡΙΑ - Άρπαξέ την

ΥΠΟΣΧΕΣΗ - Τήρησέ την

ΠΙΚΡΑ - Ξεπέρασέ την

ΤΡΑΓΩΔΙΑ - Αντιμετώπισέ την

ΕΥΛΟΓΙΑ - Δέξου την

ΑΓΑΠΗ - Νιώσε την

ΚΑΘΗΚΟΝ - Ανάλαβέ το

ΜΥΣΤΗΡΙΟ - Εξερεύνησέ το

ΘΗΣΑΥΡΟΣ - Διαφύλαξέ τον

ΥΜΝΟΣ - Τραγουδήσέ τον

ΕΡΩΤΑΣ - Απόλαυσέ τον

ΠΑΙΧΝΙΔΙ - Πάρε μέρος

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ - Πάρε ρίσκο

ΟΝΕΙΡΟ - Κάντο αληθινό

ΕΥΤΥΧΙΑ - την αξίζεις

ΕΤΣΙ ΕΙΝΑΙ Η ΖΩΗ... Πάλεψε γι' Αυτήν

(ένα αισιόδοξο κείμενο αγνώστου συγγραφέα)

**Ευχαριστώ
για την
προσοχή σας!**